

# ONTMOETING MET GEVOLGEN

Een toneelstuk over twee vrouwen die via de familie aan elkaar verbonden zijn.  
Wie kan zeggen waar onze wegen samenkomen, alleen de tijd.  
Vaak bepalen 'toevallige ontmoetingen' het leven.



De vrouw van Menno Simons heet **Geertruydt Jansdochter Hoyer**. Zij is tot dusver (helaas) op de achtergrond gebleven. Het is tijd om dat - na al die eeuwen - te veranderen.

Haar verre achter -, achter -, achterkleindochter **Geerte de Vries** - getrouwd met Symen de Boer - heeft Geertruydt aangespoord om haar kant van de geschiedenis te vertellen. Immers zij heeft ons vast wel het een en ander te vertellen en misschien geeft ze ons voor deze tijd ook nog ideeën om over na te denken.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze, op de gevolgen voor de toekomst.

## HET TONEELSTUK

Tekst: Korneel Roosma - de Vries  
Geertruydt en Geerte: Korneel Roosma - de Vries  
Decor, geluid en licht: Sikke R. Roosma  
Regie: Binne Reitsma  
Techniek: Henk van den Berg  
Kleding: Durkje Salverda - Bakker

Meer informatie: [s.r.roosma@gmail.com](mailto:s.r.roosma@gmail.com)

## ACHTERGROND

In het jaar 2025 is het 500 jaar geleden dat in Zürich (Zwitserland) voor gelovigen de eerste volwassendoop plaatsvond.

Dat gedenkwaardige moment is aanleiding om de komende tijd met elkaar 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren.

In de aanloop daar naartoe zal ongetwijfeld op diverse plaatsen in Nederland en wereldwijd de reformator Menno Simons centraal staan. Zijn gedachtengoed en idealen zullen vast en zeker onder het stof vandaan worden gehaald door vieringen en lezingen.



## MENNO SIMONS

Menno wordt geboren in Witmarsum in Friesland in 1496 en overlijdt in Bad Oldesloe (Sleeswijk Holstein) in 1561. Menno wordt in Utrecht tot priester gewijd, wordt kapelaan in Pingjum en later pastoor in Witmarsum.

Tijdens de heftige Reformatie sluit hij zich aan bij de Wederdopers. Een beweging van gelovigen die begint in Zwitserland en die zich via Duitsland naar de Lage Landen verspreidt.

Hij wordt daarmee de kerkhervormer voor de Nederlandse Wederdopers, de latere Doopsgezinden.

Bovendien is hij de naamgever van de Mennonites (in Noord- en Zuid-Amerika en Canada) en van de Mennonieten in Europa.